

## BARTEK 2003

"..och det visar sig vara ett fiskeparadis"



**Jag börjar faktiskt fundera** på vad vi gett oss in på när jag ser den överlastade båten i vattnet nedanför bilrampen i Riebnesluspen. Den ligger redan nu väldigt lågt i ytan. Framför oss har vi ca en mil båtkörning med fullastad båt, och då menar jag fullastad. Jag och Molander längst bak sedan ett berg med grejer och där framme PD och Niklas. Vi ska ta oss till

Bartek en flugfiskekvoterad ström som rinner mellan dom två stora sjöarna Bartaure och Riebnes. Det är just Riebnes vi nu styr ut i och börjar vår färd mot Bartek:s utlopp en bit från Vuonatjviken. Båtfärden tar lite drygt en timme och vi känner oss ganska små ute på denna stora sjö. Molander har programmerat in kordinaterna för utloppet på sin GPS utifall vi inte skulle hitta. **När vi börjar närma oss så stämmer ingenting med kartan**, och vi börjar förstå varför. Riebnes är en reglerad sjö och just nu är det väldigt lite vatten i denna enorma vattenreservoar. Vattenytan just nu ligger säkert 10-15 meter under "kartnivå" så vi får plocka fram GPS:en för att hitta utloppet. Efter att ha kryssat oss fram mellan småöar och grund så visar så ska vi vara framme enl GPS:en. Vi dubbelkollar för att vara säkra, men den lilla jocken vi har framför oss är rätt. Det är otroligt lite vatten just här i utloppet och vi börjar frukta det värsta, men går i land och uppströms för att kolla. Det ser betydligt bättre ut en bit upp så vi går tillbaka och sätter upp tälten innan mörkret lägger sig. Dagen efter så fiskar vi oss längre uppström och det visar sig vara ett fiskeparadis, pool på pool med mellanliggande strömmar. Vi får dock inte speciellt mycket fisk denna första dag och på eftermiddagen träffar vi på två andra gäng längre upp, och dom bekräftar våra farhågor. Vattenståndet är alldeles för lågt och fisket har varit uselt. Nästa dag bestämmer vi oss för att gå upp till ett sjösystem längre upp och prova där. Vi går ca fyra kilometer uppströms och fiskar oss ner till vårt läger. **Förutom P.D:s fina öring** så ger denna resa väldigt lite fisk och när vi träffar ytterligare ett gäng som är där för tredje året i rad på grund av det fina fisket tidigare så är det bara att inse att vi är på "fel plats vid fel tillfälle". Nästa år firar vi 10-år med dessa resor och vi bestämmer att vi ska till Kaitumälven.

